

# Levensbeschouwing en zingeving ....op de rand van de zandbak



Door Ineke Struijk

Wachtend op mijn afspraak werd mijn aandacht getrokken door twee islamitische kleuters in de zandbak. Ze kletsten honderduit en waren tegelijkertijd 'cupcakes' aan het maken. Op mijn vraag of ik ook een cupcakeje van ze kreeg, werd enthousiast gereageerd met de wedervraag welke kleur 'zoet spul' ik dan wilde. De gele leek mij wel lekker, want dat zou wel naar banaan smaken. Nee hoor, het was vanille. Het meisje wist hier ook alles van vertelde ze, want op vijfjarige leeftijd had zij een workshop cupcakes bakken gevolgd.... Vooruit, vanille werd het dan, dat is ook lekker. Het jongetje was duidelijk haar hulpje en leerde van haar hoe hij cupcakes moest bakken. Hij volgde de aanwijzingen braaf op. Maar wilde duidelijk ook over iets 'zinnigs' praten.

Dus stelde hij de vraag: 'Geloof jij in Allah?' Onthutst reageerde het meisje: 'Oeh, dat mag je helemaal niet zeggen!' 'Maar, je kunt hem toch niet zien?' vroeg hij. 'Nee, maar hij is overal hoor!' vertelde ze vol overtuiging. 'Maar waar woont hij dan?' wilde het jongetje weten. 'Boven in de hemel' antwoordde ze, al cupcake-bakkend.

Attent vroeg ze of ik er nog eentje wilde met 'rose zoet spul'. Nou, daar had ik wel zin in en deze cupcake werd speciaal voor mij à la carte gemaakt. Het 'rose spul' werd uit het gele gietertje op het mooie zandvormpje uitgestrooid. Heerlijk. 'Maar kun je dan ook op visite bij Allah?' 'Nee, hoor, dat kan niet, want hij woont heel hoog.' 'Maar waar dan', hield hij aan. 'Kijk, daar zijn de wolken en daarboven is het helemaal zwart en daarboven woont hij'. Ze wees het hem door het raam heen aan. 'Oh, maar dan kun je toch met een vliegtuig?' 'Nee, daar kun je niet met een vliegtuig komen hoor, wel met een helikopter.'

Het bleef even stil en hij bakte rustig verder met de blauwe vormpjes en zij goot er weer spul over,

geen idee welke kleur het nu was. Het kwam uit hetzelfde gele gietertje. 'Maar djinn zit niet in de hemel, die zit op de deur.' 'Ja, maar daar moet je niet naar luisteren hoor, daar ga je stoute dingen van doen.' Ik was er ondertussen bij gaan zitten met mijn heerlijke kopje koffie dat ik ook geserveerd had gekregen en mijn cupcakeje en schoof naar het puntje van mijn stoel....nu werd het heel spannend.....

Al klappend in haar handen kwam de juf op dat moment aangeven dat ze terug de kring in zouden gaan. Toen ze even stopte gaf ik aan dat het jammer was dat dit ongelooflijk boeiende gesprekje tussen deze twee nu moest stoppen. 'Oh ja?', vroeg de juf. 'Waar hebben ze het dan over, je maakt me nieuwsgierig!' Ik vertelde het in het kort en hoopte dat ze er op door zou gaan in de kring. 'Ach ja, dat vind ik zo ingewikkeld, daar kan ik niets mee hoor.', was het antwoord. Verbijsterd bleef ik achter. Nadat mijn afspraak was afgelopen heb ik hier veel over nagedacht. Wat zou de leerkracht nodig hebben, zodat ze dit gesprek zou kunnen voortzetten? Ik denk namelijk dat ze dat best gewild had, maar geen handvatten had en daardoor handelingsverlegen. Echelon heeft 'Geestelijke Stromingen Geven' op de markt gebracht, juist om dit soort handelingsverlegenheid te voorkomen. Inspirerende voorbeeldlessen, veel achtergrondinformatie en prachtige vertelplaten helpen leerkrachten vorm te geven aan levensbeschouwelijke communicatie en zingevingvragen.

Ook kleuters zijn met complexe levensvragen bezig.....

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar:  
**[contact@stichtingechelon.nl](mailto:contact@stichtingechelon.nl)**